

METROPOLIS TALKS

Mosanne (13 jaar) moest even wennen aan de grote zelfstandigheid die je op het Metropolis Lyceum krijgt. Maar nu heeft ze het heel erg naar haar zin. "Daltononderwijs is echt heel leuk."

"We doen veel projecten waarin vakken worden gemixt. Je moet samenwerken maar ook zelfstandig aan de slag. Je leert goed je tijd besteden. Je bent vaak wel tot vier uur op school, maar je hebt geen huiswerk. Daar krijg je uren voor namelijk. Tenzij je toetsen hebt, dan moet je ook thuis leren. Die zelfstandigheid vind ik leuk, het is je eigen verantwoordelijkheid of het goed gaat. We krijgen ook geen cijfers maar beoordelingen op hoe je groeit: onvoldoende, in ontwikkeling, op niveau en expert. Je kijkt je eigen huiswerk na om te zien wat je fout had, zodat je ervan kunt leren. In de wekelijkse controle geeft de leraar feedback."

Keuzes maken en plannen

Op het Metropolis leer je allemaal vaardigheden zoals keuzes maken en plannen. "Het is leuk om te zien dat je steeds beter wordt. In het begin vond ik plannen lastig en moest ik wennen aan dat het best groot is, met allemaal verschillende lokalen. Maar nu snap ik het wel. De zeventien kinderen in mijn klas vind ik allemaal aardig, er is een goeie sfeer. Het is een kleine klas, als er iets gebeurt wordt eraan gewerkt. Je hebt ook elk halfjaar een gesprek met je coach over hoe het gaat, een oudergesprek en tegen de mentor kun je ook dingen zeggen. Ik vertel mijn ouders ook vaak over school."

**"Op het Metropolis
Lyceum leer je
samenwerken en
plannen"**

METROPOLIS LYCEUM
MIDDEN IN DE WERELD



Dagstart met je mentor

Elke dag begint om kwart voor negen met dagstart met je mentor. De lessen duren 45 minuten, dus je hoeft niet zo lang stil te zitten. Dan korte pauze, weer twee lessen en lunchpauze. "Per periode verschilt het hoe laat je klaar bent, soms heb je 's middags nog vier lessen met een pauze. Dan ben ik best moe en ga ik lekker chillen thuis. Verder hou ik van voetballen, met m'n broertje of zusje spelen, afspreken met vriendinnen en in de zomer op straat. Samen leren doen we ook. We nemen school best serieus maar af en toe heb ik er ook gewoon even geen zin in."

Midden in de wereld

Een uniek vak is Midden in de wereld. Daarin leer je bijvoorbeeld hoe je met social media moet omgaan, of dingen opzoeken op internet. Ook hoe je met elkaar en alle verschillende eigenschappen om moet gaan, en hoe je complimenten geeft. "Maar ik vind veel vakken leuk: kunst, gym, Frans en Spaans soms. Geschiedenis is ook leuk maar dat ligt eraan welk tijdvak we behandelen. De laatste week voor elke vakantie hebben we MIX- weken, die zijn heel leuk. De eerste keer gingen we op kamp, we hebben een Youseum gehad met als thema 'wie ben jij' en een cultuuravond. Het is echt een leuke school."

Interview en foto door Kim van de Wetering

